

Människan blir en sayans

Av Mohammed Kaheel 11 år.

Kakarot är en kille som är tolv år. Han vaknar i ett rum som han aldrig varit i, så han blev ryck och så hörde han en som pratar som säger.

-Kom det är farligt här inne.

Kakarot hittade sig i en värld han sa:

- Jag heter Huchi.

Kakarot blev förvånad. Huchi sa:

-Vi är i planeten Vegeta.

Huchi sa:

- Du är den utvalda killen som ska rädda planeten Vegeta från trollkarlen Frezar. Jag vet att du är jättesvag och jättefeg men du måste göra det. Du kommer att se hur stark du är. Sayanserna tror på dig, du kommer rädda världen. Kom igen och hela världen och efter dom att förstöra alla planeterna. Jag hjälper alla planeterna är i dina händer. Du måste göra så här.

Kakarot sa:

-Nej, jag vill inte. Jag kommer inte att göra det. Det är farligt.

Huchi sa:

-Jo, du måste gör det här. Du har inget val, det är du som blev utvald. Vill du leva eller dö.

Kakarot sa:

-Jag vill leva.

- Ja, då måste du göra det. Om tre månader kommer dom att bomba planeten Vegeta så du har tre månader på dig. Nu måste vi sätta igång och träna.

Den här natten hade dom tränat jättehårt så Kakarot drömde att han fick ner all som kommer från planeten Saturnus själv och trollkarlen Frezar. Nästa dag när Kakarot åt frukost så hade han ätit jättebra frukost full med vitaminer. Förut åt han hamburgare och korv med bröd som inte är bra att äta. Så efter frukosten var han full med energi så det var jättebra på träningen. Nästa dag lärde han sig att spruta eld och lava, det var fantastiskt och spara sin energi i kroppen. På vägen till träningein såg dom två en kille som var lika gammal som dom, som hälsade på dom killarna. Huchi sa:

-Vet du att dom från planeten Saturnus kommer att bomba planeten Vegeta?

Han sa:

-Nej, det vet jag inte.

Det va därför alla tränade. Huchi sa:

-Vill du träna med oss.

Han sa:

-Ja

Huchi frågade:

-Vad heter du?

-Jag heter Hicke, sa han.

Nr dom tränade tränade Hicke på att skjuta pilbåge så kunde han skjuta en fem metersbåge. Han kunde träffa jättebra och om han var på jorden kunde han skutta en kilometer bara för att gravitationen på planeten Vegeta var mycket starkare än på jorden.

Efter två månader vaknade Kakarot i hans rum. Det var precis samma saker men när han gick till köket såg han Hicke och Huchi äta frukost. Det var någon annans kök, det var Hicles hus, han bodde ensam, så han bjöd Huchi och Kakarot. Han vaknade så han lät Kakarot sova.

Han vilade lite och han sov. När han vakande i rymden såg han Frezar bomba planeten Vegeta , men det var en dröm. När han vaknade kände han att dom kommer närmare. Det har gått två månader. Det var dags för kriget. Sayanserna hade sett samma dröm. Då visste Kakarot att han var en sayans. Det var därför han inte hade några föräldrar. Han föräldrar var sayanska. När han gick ut såg ha Freezar Huchi och Hicke vara nere på marken. Kakarot sa till Frezar:

-Din djävul, ditt kräk. Du är korkad i huvudet. Jag ska döda dig. Varför gör du så din idiot, din åsna. Du ser ut som en djävul.

Han såg ett svärd på golvet och han tog den och sprang sitt snabbaste och hade svärden mot Frezars mage och skar honom i tre bitar. Sedan träffade Kakrot sin mamma och sin pappa . Hicke, Huchi och Karkarot var bröder. Sedan levde dom lyckliga i alla sina dagar.

Slut.